

NIEUWSBRIEF van de VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN juni 2024

verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni



VGN
voor internationaal dansplezier

Van het bestuur en de groepen

Het is bijna zomervakantie, dus weer tijd voor de Nieuwsbrief met hele belangrijke mededelingen.
Dus lees deze Nieuwsbrief goed!

22 maart jl. waren er 17 mensen aanwezig bij de **Thé Dansant**. Het thema was “**hart en ziel**” en Hanneke had weer leuke dansen uitgezocht. Dus we hebben heerlijk gedanst. **Willy Mackaaij** stuurde ons daarna onderstaand stukje:

Een leuke middag bij Volksdansgroep Nijmegen in “De Schakel” op 22 maart. Dansleidsters te over maar Hanneke hield heel mooi de regie over de dansen. We hebben ook nog buiten zeeeeer oude dansen (voor mijzelf nieuwe) een paar echte nieuwe, in rap tempo aangeleerd. De sfeer was goed en er waren ook nog gasten uit Oosterbeek die al eerder geweest waren. Deze dansers hadden zelfs heel enthousiast van hun club iemand meegesleept, niet zozeer om de dansen vertelde ze, maar omdat er gratis chocolaatjes werden uitgedeeld. Dit gebeurde in een korte pauze maar na de pauze was er nog maar een heel kort programma met deels de herhaling van de nieuwe net aangeleerde dansen.

Een aanrader om IN DE MIDDAG naar toe te gaan. Zeer verrassend.

Bestuur en Hanneke, hartelijk dank voor de leuke middag. Ook al zal het niet vaak voorkomen dat ik naar de Thé-Dansant ga want het zeilseizoen staat weer voor de deur.

Willy (woensdagmiddaggroep)

Onze jaarlijkse **Algemene Ledenvergadering (ALV)** hielden we op woensdag 17 april jl. Er waren 12 leden aanwezig. De notulen hebben jullie al gekregen.

We moeten vanaf september huur gaan betalen. Dat heeft consequenties, dus er is besloten dat de contributie omhoog gaat. Meer daarover dus in de notulen van de ALV.

Een ander gevolg hiervan is dat de lestijden ook een beetje veranderen, zodat de huurtijd gunstiger uitkomt. Het zijn niet alleen de lestijden die we moeten huren, maar ook de tijd om alles klaar te zetten en weer op te ruimen. Door het verschuiven van de lestijden is dat een kwartier voor de les en een kwartier na de les i.p.v. een half uur voor en na de les.

Voor de dinsdagmorgengroep wordt het van 10.15 – 11.45 u.

De woensdagmiddaggroep gaat dansen van 13.45 – 15.45 u.

Voor de woensdagavondgroep wordt het 20.15 – 21.45 u. En voor de donderdagavondgroepen is het wat ingrijpender, omdat de 2^e groep te klein is en dus gaan de 2 groepen langer samen dansen in de overlap. Alles bij elkaar scheelt het 2 uur huur per week. Dat lijkt weinig, maar als je het voor het hele seizoen telt, dan is dat toch een aardig bedrag minder.

De laatste lessen van dit seizoen:

Woensdagavondgroep op 12 juni a.s. en de donderdagavondgroepen op 13 juni a.s.

De dinsdagmorgengroep op dinsdag 18 juni a.s. (een inhaalles) en de woensdagmiddaggroep heeft ook nog een inhaalles op woensdag 19 juni a.s.

Het **Zomerbal** wordt gehouden op **zaterdag 15 juni a.s.** in wijkcentrum 't Hert van 20.00 – 22.30 u.

De **Brochure** voor het nieuwe seizoen ontvangen jullie in augustus voordat het nieuwe seizoen begint. De eerste lessen zijn dan in de **1^e week van september**.

Zondag 30 juni a.s. is er een **Fancy Fair** in wijkcentrum De Turf van 13.00 – 17.00 u. (Malvert 51-34)
Wij zijn daar ook aanwezig om onze vereniging onder de aandacht te brengen met folders en filmpjes op de laptop.
Wat is er te doen? 2^e hands markt – kinderactiviteiten – muziek en gezelligheid zowel binnen als buiten.

Hieronder nog de bijdrage voor het Klapdeurtje van **Ria Loeffen**, ons oudste lid. Zij danst op de donderdagavondgroep bij Anke.

We wensen jullie een fijne zomer en hopen jullie allemaal gezond weer te zien in september.

Omdat is gebleken dat ik momenteel de oudste ben die bij Anke danst, is mij gevraagd wat indrukken op te schrijven.

Wel kort houden natuurlijk want als ik op mijn praatstoel zit, wordt het een te lang verhaal!

Als ik het me goed herinner, geniet ik zeker al wel 50 jaar van volksdansen.

Mijn grote liefde daarbij is het ritme en de muziek van de Balkanlanden en Griekenland.

Dat is begonnen in de zeventiger jaren in Tilburg waar ik toen woonde.

Ik kreeg les van Alma Verhagen, helaas overleden en Paul Mulders.

We maakten met een klein groepje reizen naar het toen nog verenigde Joegoslavië.

Volgden er cursussen, bezochten er festivals en overal waar een feestje was dansten we mee. Werden dikwijls gevraagd voorop te dansen. En iedereen maar vragen: Waar hebben jullie dat geleerd?

Traden in Nederland wel eens op bij straatfeesten.

Zo heb ik in mijn leven heel wat afgedanst.

Skiën in Roemenië of Bulgarije was in de tachtiger jaren heel goedkoop.

Dus: overdag op de lange latten, bij het diner “de foxtrot” met mijn kinderen en in de kelder van het hotel werd er tot in de late uurtjes “volksgedanst”.

In de zomervakantie naar een paar eilanden in Griekenland. Als je dan b.v. een kamer had gehuurd bij een Griekse familie en dan ‘s zondags naar de kerk ging, werd je steevast uitgenodigd voor een feestje!

En daar werd natuurlijk gedanst.

Oh ja, vergeet ook niet de folkcamps in Nederland. De eerste die werd georganiseerd in kasteel Eerde bij Ommen! Daar kon je ook met je kinderen naar toe, die zich uitstekend vermaakten!

Nu, alweer 20 jaar wonend in Nijmegen, dans ik nog steeds met veel plezier bij Anke en geniet van de geweldige manier waarop ze voordanst!

Want ja als je 85 bent laat je geheugen je wel eens in de steek!!

Soms denk ik, ik stop er onderhand mee.

Maar als ik dan aan het dansen ben, denk ik dikwijls: **WAT IS DIT TOCH EIGENLIJK LEUK!**

Dus voorlopig ga ik nog gewoon door!

Ria Loeffen

⇒⇒ *Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 oktober 2024* ⇐⇐