

NIEUWSBRIEF van de VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN

oktober 2013

Verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni



Van het bestuur en de groepen

We hebben ons Lustrumjaar in juni afgesloten met een gezellig en erg druk bezocht Zomerbal. Op deze avond gaf de nieuwe theatergroep **Mladost** van Esther Willems ons een spetterend gastoptreden cadeau, als een soort try-out voor het DoeDans-weekend van eind augustus. De vonken vlogen er vanaf! Het was genieten geblazen van de vele jonge dansers die ons met hun choreografieën en zang in Bulgaarse sferen brachten.

Het programma van seizoen 2013-2014 kent wat verschuivingen en enkele groepen hebben een andere samenstelling gekregen. Twee gevorderdengroepen, t.w. die van maandagavond en die van woensdagavond, zijn komen te vervallen. In plaats daarvan is op donderdagavond, onder leiding van **Anke Meijer**, een nieuwe gevorderdengroep gestart met twee niveaus. Anke versterkt onze dansleiding met ingang van september. Van harte welkom en veel plezier bij Volksgroep Nijmegen Anke! Anke stelt zichzelf voor in de Pen.

Op zaterdag **23 november** organiseren we een **dansdag Israëliësch**, met workshops voor halfgevoerden en gevorderden gegeven door **Angela Reutlinger**. Alle leden hebben inmiddels informatie over de inschrijving ontvangen. Deze is ook vinden onder "Nieuws" op onze website. Als je je aanmelding en betaling vóór 9 november geregeld hebt scheelt dat weer een paar eurootjes.

Guus van Kan, dansdocent bij de NSVG, stuurde kort geleden een oproep rond waarvoor wij, via deze Nieuwsbrief, ook reclame willen maken:

"Kansemble" is een project voor dansers en muzikanten die het leuk vinden om internationale folkloredans op het podium te zetten. In het Knooppunt Arnhem Nijmegen is er momenteel geen groep die zich daar mee bezig houdt, en ik heb daarom erg veel zin er een te starten. Het project loopt in eerste instantie een jaar, en als dat goed bevalt plakken we er een tweede jaar aan vast. Maar als je mee wilt doen leg je, je in ieder geval voor een jaar vast. Er is geen leeftijdsgrens voor de dansers en muzikanten maar er wordt wel gezocht naar een bepaald niveau. Daarom worden er dan ook audities gehouden op maandag 16 december. De repetities zijn in de Daalsehof, een wijkcentrum in Nijmegen-Oost, en is ook voor mensen uit Arnhem en omgeving goed te bereiken. (net over de brug). De hoogte van de contributie hangt af van het aantal deelnemers. We repeteren op de volgende maandagen van 20.00-22.30 uur: 13/1, 27/1, 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 7/4, 14/4, 12/5, 26/5, 2/6, 16/6 en 30/6. Ik heb de beschikking over kostuums uit Servië, Armenië, Roemenië en Volendam, dus we kunnen voorlopig vooruit. We gaan starten met een serie dansen uit Roemenië. Heb je interesse mail of bel gerust: e-mail guus_van_kan@hotmail.com, telefoon: 06-25028880.

De komende activiteiten van andere verenigingen

Activiteit	Datum	Locatie	Tijdstip en kosten
Instuif NSVG	Vrijdag 13 december	Wijkcentrum Daalsehof Daalsehof 2	20.30 – 23.00 u. Toegang gratis

De komende activiteiten van de vereniging

Activiteit	Datum	Locatie	Tijdstip en kosten
info: info@vgn-nijmegen.nl		website: www.vgn-nijmegen.nl	tel: 024 - 3778003

Dansdag Israëlich	Zaterdag 23 november	Wijkcentrum Hatert Couwenbergstraat 22	13.00 – 17.00 u. Zie onze website
Nieuwjaarsbal	Zaterdag 11 januari	Wijkcentrum Hatert Couwenbergstraat 22	20.00 – 22.30 u. Toegang gratis
Marikendag	Zaterdag 29 maart	Wijkcentrum Hatert Couwenbergstraat 22	13.00 – 22.30 u. Informatie t.z.t.

Op het tabblad “Danssites” van onze website is de **Danskalender** Midden- en Zuid-Nederland te zien. Bij Mie Katoen.

--- De Pen ---



In deze rubriek schrijft een van de leden een verhaal over zichzelf. De Pen wordt daarna doorgegeven aan een ander verenigingslid

Dansen

Het moment waarop de eerste paar noten niet meer de herinnering,
maar de aanleiding tot dansen zijn.
Dat is het moment waarop je echt gaat dansen.

Het moment waarop je gedachten niet meer de passen,
maar de melodie kunnen volgen.
Dan kan je pas echt lekker dansen.

Het moment waarop ritme en beweging in samenhang zijn.
Het moment waarop beweging voortvloeit uit muziek.
Dat is het moment waarop je één wordt met de dans.

Het moment waarop je links en rechts los kan laten.
Het moment waarop geen twijfel meer bestaat.
Het moment waarop in je hoofd alleen nog maar ruimte is voor gevoel.
Het moment waarop zojuist vergeten is en zo dadelijk nog niet bestaat.

Dan ben je echt met dansen bezig!

⇒⇒ Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1decembert 2013 ⇐⇐