

NIEUWSBRIEF van de VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN

December 2015

verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni



VGN
voor internationaal dansplezier

Van het bestuur en de groepen

Het is weer december, dus tijd voor een nieuwe Nieuwsbrief.

Goud van Oud was zeer geslaagd. Helène en Loes hadden leuke dansen geselecteerd uit de aangevraagde dansen. Het is altijd leuk om dansen te doen die al een tijd uit het zicht waren verdwenen. Voor de een was het een feest van herkenning en voor een ander waren het nieuwe dansen, die ze nog nooit hadden gedaan, maar iedereen heeft fijn gedanst.

Woensdag 16 december a.s. organiseert de woensdagmorgengroep een **kerstinstuif**, waar iedereen van harte welkom is. Maar daar hebben jullie al een uitnodiging voor ontvangen. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Het wordt vast heel gezellig. Er zal muziek gemaakt worden, er zijn lekkere hapjes en er wordt natuurlijk gedanst. De leden van deze groep hopen dat de er veel van jullie aan de uitnodiging gehoor geven, zodat we een gezellige morgen samen hebben.

De **Marikendag** is ook weer in aantocht. **Zaterdag 5 maart a.s.** staat daarvoor gepland. Na de kerstvakantie krijgen jullie de informatie hierover, zodat jullie je daarvoor op kunnen opgeven.

We wensen jullie hele fijne feestdagen en een heel gelukkig 2016 met veel dansplezier.

De komende activiteiten van andere verenigingen

Activiteit	Datum	Locatie	Tijdstip en kosten
Instuif NSVG	Vrijdag 11 december	Wijkcentrum Daalsehof Daalsehof 2	20.30 - 23.00 u. Toegang gratis
Dansavond Albanees o.l.v. Sibylle Helmer bij de NSVG	Dinsdag 19 januari	Wijkcentrum Daalsehof Daalsehof 2	20.00 - 22.00 u. Kosten € 7,50 Opgeven bij Guus van Kan guus_van_kan@hotmail.com

De komende activiteiten van de vereniging

Activiteit	Datum	Locatie	Tijdstip en kosten
Nieuwjaarsbal	Zaterdag 9 januari	Wijkcentrum Hatert Couwenbergstraat 22	20.00 - 22.30 u. Toegang gratis
Marikendag	Zaterdag 5 maart	Wijkcentrum Hatert Couwenbergstraat 22	Informatie volgt na de kerstvakantie

Op het tabblad "Danssites" van onze website is de **Danskalender** Midden- en Zuid-Nederland te zien. Bij Mie Katoen.

Na de oproep van Thea kwamen er verschillende inzendingen binnen. Waarvoor hartelijk dank.

Er is besloten om ze allemaal te plaatsen voor een echt Kerstgevoel.

De kerstboom

De kerstboom, een den of spar, vertegenwoordigde voor de Germanen de geheimzinnige kracht van de natuur. Die naaldboom immers blijft altijd groen, evenals hulst dat ook als kersversiering wordt gebruikt. Ook andere oude volken vereerden de naaldboom; zo is er een afbeelding die uit 1400 v C. moet stammen, waarop de Egyptische godin Noet onder zo'n boom goede gaven uitdeelt aan de armen. De Kerk zag in de den of spar de paradijsboom waar Eva haar appel van plukte die Adam en Eva en hun nazaten zoveel ongeluk bracht – vandaar ook de traditionele versiering: de kerstboomballen. Met de geboorte van Jezus – Kerstmis – werd de mens weer zicht op verlossing van de paradijsvloek geboden. De piek zou staan voor de ster die aan de herders en de drie Wijzen de weg wees naar de stal in Bethlehem waar Jezus werd geboren. De kerstboom ontstond in de Elzas en Duitsland in het begin van de 16^e eeuw en Maarten Luther verklaarde de kerstboom tot symbool van de geboorte van Jezus, van het licht, voor de protestanten. Eerst stond de boom alleen in kerken, tegen het eind van de 19^e eeuw werd het ook gebruikelijk om hem in de huiskamer te zetten. Ook de traditie om elkaar met Kerst cadeautjes te geven, zou zijn ingegeven door Maarten Luther; hij wilde van het roomse Sint-Nicolaasfeest af en verplaatste het 'weldoen' naar Kerstmis. Behalve dennegroen en hulst wordt ook groenblijvende mistletoe (maretak, vogellijm) als kerstversiering gebruikt. Onder de mistletoekrans mag je elkaar kussen, met een knipoog naar de vogels die in de lente nesteldrang vertonen.

Uit het boek "Feest: feestvieren in Nederland door de eeuwen heen." Door Inez van Eijk.

Annie M.G. Schmidt December in de stad

Er zat een wollen kindje in de trem
met wollen voetjes op de bank te spelen.
Hij had een prentenboek, met drie kamelen.
Kamelen in de sneeuw. Het was van hem.

Grijze gedachten hingen om ons heen,
van al die mensen die er zaten:
men kon ze horen zonder dat ze praatten.
Armzalige gedachten in lijn I.

Die van de boer. Uit Koog, of Krommenie?
Die van de juffrouw met de rode handen
en van de heer met veel te witte tanden
en van de dame met de petit-gris.

Er is geen geld. Z'n jas moet opgeperst.
Nou moet het uit zijn met die onderhuurder.
Konijn is nog te doen. Kalkoen is duurder.
En waar moet opa blijven met de kerst?

En iedere gedachte werd een ding.
Er is geen geld. Amerika. De Russen.
Ook mijn gedachte kringelde daartussen...
Kamelen in de sneeuw? Wat zonderling.

Er kwam een halte op een schemerplein.
Het kind werd aan z'n handje meegenomen:
ik zag hem buiten gaan. Onder de bomen.
Ik zag hem lopen, dapper, wit en klein.

De drie kamelen liepen voor hem uit
en losten langzaam op tegen het duister.
We reden weg. De tram was zonder luister
en natte sneeuw vervaagde aan de ruit.

Uit de verzamelbundel "Kinderen"
Meer dan honderd gedichten over hun wonderde wereld, verzameld door Willem Wilmink.

Willem de Mérode Geboorte

Het grote ruisen van de regen
weeft nu een mantel van geluid
over de natte, duistere wegen
en dooft de herdersvuren uit.

Maar binnen is de stilte veilig.
Zodat er elk gerucht ontroert:
Het rinkelen klinkt bijna heilig
wanneer een koe haar kop verroert.

Maria, met verschrikte ogen
is rusteloos van angst en pijn.
En Jozef, over haar gebogen,
Weet zich onmachtig en te klein.

Zijn donkere, verlegen handen
zoeken het wit van haar gezicht;
De regen ruist aan alle wanden
van zondvloed en het laatst gericht.

Maar wondre wijzen gaan zich mengen
In 't ruisen, zwaar en monotoon:
De zang van regen en van engelen
verheerlijkt Jezus: mensenzoon!

Uit: Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen. De 100 witste kerstgedichten.

Dit verhaaltje en de 2 gedichten zijn ingezonden door Gerrie Janssen.

Vertaling van: John Lennon - Imagine

Stel je voor er is geen hemel
Het is simpel als je het probeert
Geen hel onder ons
Boven ons alleen lucht
Stel je voor dat alle mensen
Leven voor vandaag

Stel je voor er zijn geen landen
Het is niet moeilijk te doen
Niets om voor te doden of te sterven
Ook geen geloof
Stel je voor dat alle mensen
Samenleven in vrede

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar ik ben niet de enige
Ik hoop dat op een dag je bij ons komt
En de wereld zal een eenheid zijn

Stel je voor geen bezitten
Ik vraag me af of jij het kan
Geen lust naar hebzucht of honger
Een gemeenschap van mensen
Stel je voor dat alle mensen
De wereld samen delen

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar ik ben niet de enige
Ik hoop dat op een dag je bij ons komt
En de wereld zal een eenheid zijn

Ingezonden door Willy Mackaaij

Decembergevoel

Dauwdruppels hangen
Als mooie kristallen
Aan de breekbare takken
In de vrieskou gevangen

Hier en daar
Komen onder een wit tapijt
Zo breekbaar
Wat sneeuwkllokjes verblijd

Zonlicht weerkaatst
Op een bevroren rivier
Uitgelaten kinderen
Hebben enorm veel plezier

Glinsterende sneeuwvlokjes
Vallen zachtjes op de grond
Het lijken wel sterretjes
In de avondstond

Mooi helder flikkeren lichtjes
In iedere boom
Warme gezelligheid
Zonder schroom

In de donkere nacht
Luister ik naar de wind
Bij kaarslicht heerlijk warm
Naar het gehuil van een wonderkind

Ingezonden door Marjette de Rechter

⇒ *Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 maart 2016* ⇐⇐