

# NIEUWSBRIEF van de VOLKSDANSGROEP NIJMEGEN december 2013

Verschijnt 4x per jaar in oktober, december, maart, juni



## Van het bestuur en de groepen

We zijn het seizoen goed van start gegaan en alle groepen hebben hun draai ondertussen gevonden. Anke, onze nieuwe dansleidster, heeft het naar haar zin bij ons en leert haar groepen leuke nieuwe dansen.

Nieuwe dansen hebben we ook geleerd van Angela Reutlinger tijdens de dansdag Israëlich op zaterdag 29 november jl. Deze dansdag was goed bezocht en heel gezellig. Helène heeft al een paar dansen uitgelegd op haar groepen en Anke gaat dit binnenkort vast ook doen.

Ondertussen staan er al nieuwe activiteiten op stapel, waarmee de Balcommissie druk bezig is.

Op **zaterdag 15 februari a.s.** willen we weer een dansdag o.l.v. Angela Reutlinger organiseren, maar deze keer een **dansdag Internationaal**.

Deze zal plaatsvinden in de gymzaal van wijkcentrum De Ark van Oost.

Verdere informatie over kosten en inschrijven volgen nog.

Maar zet het in ieder geval op de kalender en denk erover na of je mee wilt doen, zodat je je meteen kunt inschrijven als die mogelijkheid er is.

En dan hebben we natuurlijk de **Marikendag van zaterdag 29 maart a.s.**

Rita Lemson namens de Balcommissie:

De voorbereidingen voor de Marikendag zijn weer in volle gang. Het lijkt nog ver weg, maar we mogen ons nu al verheugen op deze mooie dansdag in het voorjaar. De Marikendag is een traditie binnen onze vereniging. Een veel langere traditie is die van klederdracht (Onlangs was er een prachtige documentaire op de televisie, van NTR; Levende klederdracht in Nederland) Gelukkig blijft onze Marikendag-traditie springlevend! We hebben een afwisselend programma voor jullie samengesteld en we combineren weer verschillende niveaus. Iedereen komt aan haar (zijn) trekken. Esther Willems komt workshops Internationaal dansen geven. Dit is één tipje van een heleboel sluiers. De rest van het programma is even internationaal met een Oriëntaalse verrassing. Het wordt weer een "ouderwets" gezellige dag: dus houd deze datum vrij in jullie gloednieuwe agenda's.

De Marikendag zal plaatsvinden in wijkcentrum Hatert en de gymzaal die er aan naast staat en binnendoor te bereiken is.

De informatiebrief ontvangen jullie na de kerstvakantie en dan kunnen jullie je inschrijven.

Het zijn deze keer 2 activiteiten vlak bij elkaar. Wij vinden het leuk om dit te organiseren en hopen jullie hiermee een plezier te doen.

Even iets anders: Op de plaats van de Pen vinden jullie deze keer een kerstgedicht dat Thea heeft gevonden op het Internet.

De meeste leden hebben al eens de Pen geschreven. Wil je het nog eens doen laat het dan even aan Thea weten en voor de nieuwe leden: misschien wil één van jullie een stukje voor de Pen schrijven.

We willen graag weer dat het wordt zoals de bedoeling is: in iedere Nieuwsbrief een Pen, die wordt doorgegeven aan iemand die degene die de Pen schrijft uitkiest.

Voor iedereen: Fijne Kerstdagen en een heel gelukkig 2014 met veel dansplezier!

## De komende activiteiten van andere verenigingen

<b>Activiteit</b>	<b>Datum</b>	<b>Locatie</b>	<b>Tijdstip en kosten</b>
Instuif NSVG	Vrijdag 13 december en 21 maart	Wijkcentrum Daalsehof Daalsehof 2	20.30 – 23.00 u. Toegang gratis

## De komende activiteiten van de vereniging

<b>Activiteit</b>	<b>Datum</b>	<b>Locatie</b>	<b>Tijdstip en kosten</b>
Nieuwjaarsbal	Zaterdag 11 januari	Wijkcentrum Hatert Couwenbergstraat 22	20.00 – 22.30 u. Toegang gratis
Dansdag internationaal	Zaterdag 15 februari	Gymzaal Ark van Oost Cipresstraat 154	13.00 – 22.30 u. verdere informatie volgt nog
Marikendag	Zaterdag 29 maart	Wijkcentrum Hatert Couwenbergstraat 22	13.00 – 22.30 u. Informatie t.z.t.

Op het tabblad "Danssites" van onze website is de **Danskalender** Midden- en Zuid-Nederland te zien. Bij Mie Katoen.

--- De Pen ---



*In deze rubriek schrijft een van de leden een verhaal over zichzelf. De Pen wordt daarna doorgegeven aan een ander verenigingslid*

### KERSTMIS

Kerstmis; het Bijbelse verhaal waarmee we zijn opgegroeid, heeft bijzondere betekenis. Geboorte van een Kind; een schitterend moment en nieuw begin.

Verleden, heden en toekomst. Geschiedenis; reeds door onze voorouders geschreven. Mede door bijdrage van anderen is hun persoonlijke geschiedenis en plaats in het grote geheel ontstaan.

Wie zouden we zijn zonder die ander....?

Zonder volk geen vorst; zonder soldaten geen generaals.

Elk mens is Uniek; vanaf onze geboorte zijn we op reis; ieder met een eigen leerproces.

Ons geheugen; schatkamer van herinneringen. Ze leven in ons voort als een prentenboek van vervlogen gebeurtenissen. Verhalen vanuit eigen herinnering of van horen zeggen.

Als schatbewaarder van ons geheugen koesteren we aangename herinneringen en verdringen de minder aangename.

Laat ons nadenken over het verleden en herinneringen, maar ons ook richten op de toekomst. Gisteren is geschiedenis; morgen een mysterie, vandaag een cadeau .....

⇒⇒ Sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor de volgende Nieuwsbrief is 1 maart 2014 ⇐⇐